



*Je moeder blijft je moeder.  
Je vrouw blijft je vrouw.  
Je wil haar niet graag missen  
omdat je van haar houdt.  
Maar eens dan komt de dag  
dat je haar moet laten gaan.  
Je verstand zegt dat het goed is  
maar in je ogen blinkt een traan.*

## Monique Cumps

echtgenote van Georges Blyaert

geboren in Watermaal-Bosvoorde op 21 april 1943  
en overleden in het Heilig Hartziekenhuis in Leuven  
op 20 juni 2024.

De afscheidsplechtigheid rond de urne,  
waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, zal plaatshebben  
in aula Eikenveld van Begraffenissen Pues, Eikestraat 2 in Herent  
op vrijdag 28 juni 2024 om 15 uur.

Bijeenkomst in de aula vanaf 14.40 uur.

Nadien krijgt de urne een plaats  
binnen de geborgenheid van haar gezin.

U kan Monique een laatste groet brengen  
in het funerarium Pues, Eikestraat 2 in Herent  
op donderdag 27 juni 2024 van 18.30 tot 19.30 uur.

Dit melden u:

Georges Blyaert

haar echtgenoot

Carine Blyaert

Kevin en Margaux

Imke

Ororo en Thomas

Bruno Blyaert en Marleen Lambrecht

Michiel

Anke

Thierry Blyaert en Eva De Nutte

Maarten

Linde

haar kinderen en kleinkinderen

delen mee in dit verdriet: haar schoonzus, neven en nichten

de families Cumps en Blyaert

Met dank aan het verzorgend en verplegend personeel  
van het wzc OL Vrouw van Lourdes in Erps-Kwerps en van het  
Heilig Hartziekenhuis voor de steun en toegewijde zorgen.

Geen bloemen of kransen.

Rouwadres: Familie Cumps, p/a Begraffenissen Pues  
Eikestraat 2, 3020 Winksele-Delle