

Ik zou de sterren uit de hemel willen plukken  
Maar dat zal mij wel nooit lukken

Ik zou ze bewaren, diep in mijn hart  
En die van jou hou ik dan stiekem apart

Die zou mijn ogen weer doen stralen  
En het allerbeste in mij naar boven halen  
Zolang jouw sterretje licht blijft schijnen  
Zal onze liefde nooit verdwijnen

MEVROUW

## Gilberte Toremans

weduwe van Edouard Jaspers

geboren in Leuven op 23 oktober 1948 en er onverwacht thuis overleden op 30 april 2024.

Dit melden u:

Tom Jaspers en Isabelle Louis

*haar zoon en partner*

Laura Grauwels en Ruben Wils

Jul

Tristan Jaspers en Sarah Bendadou

Tiany Jaspers

*haar kleinkinderen en achterkleinkind*

De families Toremans en Jaspers

