



Marc Van den Hoof

5 mei 1946 – 4 september 2024

jetzt lege ich mich schlafen
weil ich schläfrig bin
und tu als ob ich schliefe
bis ich eingeschlafen bin

Ernst Jandl

man van
Annemie Leysen

opa van
Otto, Finn, Loes, Mies, Caspar en Sofia

(schoon)vader van

Adriaan
Han en Elien
Willem
Sien en Johan

(schoon)broer en oom van

Felicien + & Liliane Van den Hoof-Massagé
Agnes & Rik + Van den Hoof-Parmentier

Luc + & Varinka Leysen-Longrée
Mark + & Hilde Leysen-Berges
Kris + & Karine Leysen-Vandaele, Dirk De Graef
Frie Leysen +
Johan Leysen + & Catherine Verheyde
Geert Leysen +
Els & Bert Schreurs-Leysen
Veerle & Jan Muylle-Leysen
en hun kinderen

**Op donderdag 12 september 2024 om 10u30
nemen we afscheid van Marc met familie en vrienden.**

We nodigen u vriendelijk uit om erbij te zijn:
Hofheide, Jennekensstraat 5, 3221 Holsbeek.
Ons begroeten kan vanaf 10u.

Wie dat wenst, kan Marc komen groeten
op dinsdag 10 en woensdag 11 september, telkens van 18u30 tot 19u30.
Begrafenissen Pues, Eikestraat 2, 3020 Herent.

“Dank voor het luisteren, misschien tot morgen en welterusten.”