



*Moeders gaan maar sterven niet,
zij leven en zij geven,
zolang men moeders kinderen ziet,
zolang zal moeder leven.*

MEVROUW

Angèle Verstraeten

Lid van Ferm

geboren in Kampenhout op 21 maart 1923
en godvruchtig overleden in Melsbroek
in het wzc Floordam op 26 juni 2024.

We nemen afscheid van ons moeder, grootmoeder en overgroot-
moeder in de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw, Dorpsstraat
in Kampenhout op woensdag 3 juli 2024 om 10 uur.

De plaatsing van de asurne in het urneveld
in Kampenhout gebeurt in beperkte kring.

Gelegenheid tot groeten achteraan in de kerk vanaf 9.40 uur.

De eucharistie ter nagedachtenis van de overledene wordt gevierd
op zondag 21 juli 2024 om 9.30 uur.
Wij nodigen u vriendelijk uit om deel te nemen aan deze vieringen.

Dit melden u:

Marie-Claire Vandermeiren en André L'Heureux, † Marc Neefs
Raf en Marina Vandermeiren - Van Nerom
Pascal en Nadine Vandermeiren - Vercammen

haar kinderen

Thomas en Helga Neefs - De Coster
Laurent en Carmelina Neefs - Coppola
Marlies en Wouter Vandermeiren - Verlinde
Jolien Vandermeiren

haar kleinkinderen

Zoë en Niels, Mathias en Maryam, Luca, Mauro, Anna-Rosa
haar achterkleinkinderen

De families Verstraeten en Vandermeiren.

Met dank aan de dokters van huisartsenpraktijk Lamanterveld,
het zorgpersoneel van wzc Floordam en allen die Angèle
met de beste zorgen hebben omringd.

Rouwadres:

Fam. Angèle Verstraeten p/a Begrafenissen Pues,
Eikestraat 2, 3020 Winksele-Delle